

Kort verslag over het jaar 2020 op Elah.

Met vreugde hebben we geconstateerd dat ook in het jaar 2020 weer vorm hebben kunnen geven aan onze doelstelling.

Elah biedt hulp, steun en zorg door samen op te trekken, naar elkaar om te zien en vanuit relatie en het kennen van de ander die persoon te helpen om verder te komen.

We hebben de bewoners een veilige plek kunnen bieden waar ze rust orde en structuur ervaren wat bijdraagt aan innerlijke rust.

Ook hebben we weer een gevarieerd programma aan dagbestedingen kunnen bieden zoals diverse taken in de huishouding, maar ook in de tuin en moestuin. Daarnaast hebben we ook een gevarieerd aanbod in onze haardhouthandel waar genoeg te doen is, voor ieder wat wils.

En zo hebben we naast de persoonlijke begeleiding ook voor iedereen een zinvolle dag-invulling zodat een ieder met een goed gevoel de dag kan afsluiten.

Helaas hebben we door de corona perikelen niet het hele jaar door mensen van buiten Elah kunnen ontvangen voor een stuk begeleiding en dagbesteding. Gelukkig was dit aan het eind van het jaar wel weer mogelijk.

In alles wat we doen delen we ook onze liefde voor onze heer Jezus Christus die ons bijstaat in genade liefde wijsheid geduld en zorg. Hier zijn we Hem zeer dankbaar voor.

In december zijn ook de voorbereidingen begonnen voor de nieuwbouw die we in 2021 willen realiseren.

Dus ondanks de corona en de gevolgen daarvan, die ook wij op Elah hebben ervaren, zijn we toch dankbaar dat we dit jaar positief konden afsluiten.

Dagelijks bestuurder,

André Koetsier.